

Fredag d. 7 september kl. 12.45 kørte bussen fra Vildbjerg mod Aarhus. Vi skulle bl.a. besøge DOKK1 i Aarhus, hvor ca. 972 biler kan parkere i kælderens. Real Dania har bygget parkeringskælderens, og det var spændende at høre om teknikken bag. Kommer man ofte og parkerer i DOKK1, med små/korte gøremål, bliver ens bil parkeret tæt på



elevatoren, for parkeringssystemet "kender" din bil. Kommer man derimod ofte og parkerer over længere tid, bliver ens bil parkeret længere nede/ude i anlægget, hvilket gør at det tager lidt længere tid at få bilen ud.

Vi måtte desværre ikke komme ned og se kælderens. Der er adgang forbudt, men vi så parkeringsanlægget tæt på. På DOKK1's hjemmeside <https://dokk1.dk/besog-dokk1/parkering> findes link til youtube video, hvor man kan se p-kælderens.

Så gik turen ind i DOKK1, som bl.a. er støttet af Aarhus kommune. Her var et væld af "rum", hvor man kunne finde oplevelser eller blot ro til fordybelse i bøger.

DOKK1 er en verden af oplevelser. Man får fornemmelsen af, at der ikke er sparet på noget. Det var spændende at se de skæve rum, opleve koncertsalene eller bare se udsigten ud over Aarhus havn.

Midt inde i DOKK1 hænger en meget stor "klokke". Den er forbundet med alle hospitaler i Aarhus kommune. Når der kommer en ny Aarhusianer til verden, er det op til forældrene om de vil trykke på knappen. Vælger de at trykke på knappen, ringer klokken med 1 gong.

Derudover er der også mødelokaler man kan booke gratis. Mange firmaer men også privatpersoner benytter sig af dette, da både mødelokalet og parkeringsforholdene gør, at det er nemt at mødes.

Herefter gik turen ud på havnen. Et område der igennem de senere år er blevet totalt ombygget, og i dag ligger hen som et moderne opholdssted tæt på vand og by.

Her så vi bl.a. Aarhus Universitets afdeling for bl.a. maskinmesteruddannelsen, samt Bestsellers kontorbygning der regnes for en af Danmarks dyreste bygninger.

På havnen så vi også forskellige kunstværker. På billedet ses et springvand. Oversat til dansk hedder springet vandet "smilet". Rundt i kanten kom vandet op i små stråler på 1 ½ meters højde. Efter noget tid slukkede springvandet så man enten kunne gå ud, eller dybere ind i "rummene". Gjorde man det med fremmede og var man



låst der for et kort øjeblik, mente kunstneren at smilet kom frem. Vi prøvede - og smilet kom frem ved mange, da 2 fra gruppen blev "spærret inde".

NJORD GIN



Efter DOKK1 gik turen videre til NJORD Gin. Her skulle vi besøge Lars Toke Graugaard, som er en af medejerne og stifter. NJORD gin er placeret i en gammel pumpestation for spildevand. Bygningen er ved at blive renoveret udvendigt af Aarhus kommune. Indvendig opleves det fantastiske rum, som nu udgør et gin-distilleri. Et fantastisk sted med en god autentisk stemning.

Da vi åbnede døren og kom ned i lokalet, spredte smilene sig i takt med duftens indtog i næseborene. Der var en herlig duft af urter og gin, og værten var klar med en såkaldt "sloe gin" og lidt praktisk viden til velkomst.

Så gik turen ovenpå, hvor bordene var sat op og gjort klar til smagning af i alt 5 forskellige gin, produceret af NJORD gin.

Vi fik en spændende gennemgang af hvordan "gin" er opstået, reglerne for produktion af gin, samt hvordan NJORD gin producerer deres. Det var spændende at høre Lars Toke fortælle – en mand der var interesseret i produktet mere end tal og momsbalancer.

- En ildsjæl så at sige!

Som det ses på billedet bag Lars Toke, har NJORD gin også haft royalt besøg. Kronprinsparret har tidligere besøgt stedet og været med til at producere en citron-gin. Samme gin smagte vi til smagningen – om man kunne smage et royalt islæt skal jeg være usagt, men vi forstår godt hvorfor "Frederik" smiler på billedet – den smagte fantastisk!

Efter de spændende smagsprøver var der tid til spørgsmål. Herefter kunne man købe de gode dråber, og vi fik ovenikøbet også en gave med når vi købte en flaske.

Alt i alt en rigtig god og spændende tur. Ikke blot fordi det var gin-smagning, men også fordi vi kunne mærke den passion der lå bag firmaet og værket.

I NJORD gin's shop var der så meget travlhed efter smagningen, at enkelte blev efterladt og gik de 300 meter over til Aarhus streetfood. Lidt motion inden aftensmaden giver god appetit, som man siger 😊



Aarhus Street Food



Hvert medlem på turen fik udleveret en lille konvolut med "rationer til mad". Eller sagt på jysk, kolde kontanter. Da det var "Aarhus Fest uge" og det var fredag, var Aarhus Street Food pakket med mennesker, så bestyrelsen havde valgt at man selv i små grupper kunne gå ind og finde sin aftensmad.

Alle blev spredt ud over området, og for dem der ikke havde været der før, var det en oplevelse at se dette sted.



Ikke en helt almindelig restaurant som vi er "kendt" for at vælge på vores ture, men nogle gange skal det også være lidt anderledes.

TAK for opbakningen til de ca. 38 medlemmer der deltog på turen.

